

Verslag Lourdesreis dag 6 – donderdag 30 april 2026

Het verslag wordt vandaag een kort verslag. We hadden een vrije ochtend dus iedereen kon zijn gang gaan. Nog wat laatste inkopen doen, water halen of één van de bezienswaardigheden bekijken. Helaas leek het een mooie zonnige dag te worden, maar begon het in de loop van de ochtend flink te regenen.

Om 13:30 uur gingen we met een touringcar op weg naar de Gaverny in de Pyreneeën. Het was een prachtige reis van een uur door de bergen. Lourdes ligt op 400 meter en de Gaverny op 1.400 meter. Het was een hele klim voor de bus maar we hadden een fantastische chauffeur. Corine was onze reisleidster en voorzag ons allemaal van de nodige informatie over wat er te zien was onderweg. Het leek wel of ze nooit wat anders gedaan had. Ze werd een beetje overmoedig en wilde zelfs de terugweg zelf rijden, maar dat leek ons geen goed plan.

Helaas regende het ook in het begin in de Gaverny. Na een lekkere cappuccino ons toch maar in de regencape gehesen om naar buiten te gaan. Het regende nog steeds maar ineens werd het droog en konden we even nog langs de winkeltjes om iets te kopen. Ook het kerkje werd bezocht. Het bezoek was kort maar het was ook wel lekker om even uit de Lourdes bubbel te zijn.

Vanavond niets op het programma dus kunnen we op tijd naar bed. Tot morgen!

